



Rapport SICOGA 2022

| | |
|--|----|
| Beretning - delegeret for Danmark ved SICOGA 22-28 November 2022 | 1 |
| Beslutninger SIGA 2022 | 3 |
| Onlinedeltagelse via MS Teams og elektronisk afstemning | 4 |
| De moderne teknologier hjælper SI Nominations Team | 5 |
| ServasOnline version 2.0 kaldes nu bare "servas.org" | 5 |
| Drikkevand i Indien | 6 |
| Historiens vingesus på Asia Plateau Initiatives of Change (IofC) Centret | 7 |
| Servas og klima | 8 |
| Check dit rejses footprint på https://travelandclimate.org | 9 |
| Film: Crossing Borders | 9 |
| LGBTQI+ og Servas | 10 |
| Emner i Daily SICOGA NEWS 2022 (https://www.servas.org/en/sicoga2022/news) | 10 |



Beretning - delegeret for Danmark ved SICOGA 22-28 November 2022

af Jan Degrauwe, National Secretary, Servas Danmark

Torsdag den 17. november 2022 tjekkede jeg ind på Rialtovej på Amager hos Sus og Nicolai. Dagen efter skulle Sus og jeg videre til Servas' internationale generalforsamling i Panchgani, Maharashtra, Indien. Sus og jeg har været afsted sammen 7 gange før, og vi ved efterhånden hvordan det forgår. Alligevel havde vi begge to nogle sommerfugle i maven, da det var første gang "Servas International Conference and General Assembly" (SICOGA) skulle afholdes både med fysisk tilstedeværelse og virtuel/online deltagelse. Forventningerne var høje.

Jeg er delegeret for Servas Danmark på SICOGA, mens Sus er forkvinde for "SI Nominations Team". At være afsted til sådan en begivenhed, fylder mig altid med respekt, forventning og ydmyghed. Respekt for hvad Servas står for og har stået for i mere end 70 år. Forventning om stadig udvikling og større udbredelse af Servas-ideen. Et Servas der tilpasser sig verden som den er i dag, samtidig med at holde fast i de værdier, Servas er bygget på og opstået af. Ydmyghed i forhold til at være repræsentant for Servas Danmark og i mødet med de mange forskellige kulturer og holdninger der er tilstede på SICOGA.



Efter en længere flyvetur til Mumbai og videre transport med taxa og bus over Pune til Panchgani i delstaten Maharashtra, ankommer vi til konferencecenteret Asia Plateau, Initiatives of Change (IofC) hvor SICOGA skal holdes. Det er altid dejligt og glædeligt at se gamle venner og bekendte igen og at møde nye ansigter. Alt i alt er vi omkring 130 mennesker, der repræsenterer 39 lande.

Eftermiddagen byder på en flot velkomst og åbningsceremoni, med blomsterpragt, indisk musik, smukke og farverige dragter, diverse taler og flot udført folkedans fra diverse indiske regioner.

Allerede første dag om aftenen starter et fyldigt program af aktiviteter, workshops, diskussionsgrupper m.m. Det går hurtigt op for mig, at sammensætningen af programmet denne gang ser noget anderledes ud end de andre gange, Sus og jeg har været med. Af de godt 6 dage vi er samlet, er der afsat 2 dage til selve generalforsamlingen, hvor der bl.a. skal stemmes om indkomne forslag, hvor kandidater skal vælges til forskellige poster i Servas International, hvor budgettet for de næste 3 år skal godkendes, hvor nye medlemslande skal hilses velkommen, og hvor lande der ikke opfylder Servas' medlemskrav skal fratages deres stemmeret (dog ikke deres status som Servasland). Der er en helt bestemt fremgangsmåde at gennemgå alle disse emner og beslutninger på. Det har vi "gamle" efterhånden styr på, og vi kan hjælpe nytilkomne med det der nogle gange kan virke uoverskueligt.

På tidligere SICOGA-møder har der i dagene op til generalforsamlingen været diskussionsfora, hvor punkterne fra generalforsamlingen er blevet drøftet, forklaret og uddybet, og nogle gange ændret og tilpasset. Det har tit været en langsommelig men samtidig udbytterig proces. Det var



anderledes denne gang, hvor denne del stort set var skåret væk fra mødet. I stedet foregik noget af forberedelsen online forud for mødet, dog med blandet succes. Det gjorde at selve generalforsamlingen nogle gange virkede uforberedt eller ligefrem kaotisk, selvom folk gjorde, hvad de kunne for at få det til at fungere og forløbe ordentligt.

Samtidig skulle der holdes styr på online-delen, hvilket stort set lykkedes temmelig godt. Online-deltagelsen var måske ikke så stor endnu, men på de tidspunkter, hvor online-deltagerne var på, fungerede det. Afstemningerne og valgprocessen var en succes. Det var en stor tak og anerkendelse til alle dem der havde leveret et kæmpe arbejde for at få det til at virke. I det hele taget er det et kæmpe arbejde for at stable SICOGA på benene, hvor mange frivillige har ydet deres bedste og mere til, i mange måneder.

Jeg er sikker på, at de fleste af deltagerne den sidste dag af SICOGA var godt tilfredse med forløbet (referenten inkl.) og ved godt mod til at tage fat på det store arbejde der ligger forude, nemlig at holde Servas levende og tiltalende i en verden af hurtig forandring.

Til sidst vil jeg lige nævne stedet, hvor SICOGA blev afholdt, Asia Plateau, MRA, Center for Initiatives of Change (IofC). Et inspirerende, smukt og visionært sted med engagerede og



dedikerede medarbejdere.

(Få mere at vide om afstemningerne og beslutninger på <https://servas.org/en/sicoga2022/general-assembly>)

Beslutninger SIGA 2022

Den væsentligste beslutning truffet under SIGA var en vedtægtsændring, så ordlyden i Servas International's vedtægter nu inkluderer den såkaldte *human and earth dimension* i paragraf I Definition, 1.1 Principles, Ethos and Values, Vision and Mission. Her med ændringen understreget som den blev stemt igennem af generalforsamlingen:

Principles: The fundamental principle of Servas International is the belief in the dignity and worth of the human person, the equal rights of all human beings as well as the conviction that respect and care of the environment lay a foundation for a more peaceful world.

Ethos and Values: We, the members of Servas, believe that our lives are enriched when we meet, interact, share and learn from each other. Our key values are caring for people and the planet.

Vision and Mission: The aim of the networking is to create conditions for exchange of ideas, experiences and knowledge that promote tolerance and understanding between the peoples of the world. We aim to do this in a way that is in keeping with our principles and values.



Foto: Jan støtter Norges delegerede, Rita, der deltager første gang



Foto: SIGA, mødelokalet. Præsentation af et forslag



Foto: SIGA, mødelokalet. De delegerede følger fremlæggelsen af et forslag før afstemning

Onlinedeltagelse via MS Teams og elektronisk afstemning

af Susanne Thestrup, Servas Danmark

Ved SICOGA 2022 havde vi online adgang til mødet. Alle de delegerede fra Servaslandene, de mange *SI Officers* som arbejder for Servas International og andre interesserede var sat op med en Microsoft 365-konto på Office.com. De delegerede fik en personlig SIGA-delegeret-konto med password, som sikrede at kun de kunne stemme for deres land.

Man kunne deltage uanset, hvor man var

Før den internationale generalforsamling (SIGA) kunne man via Office.com deltage i Subject Working Groups (SWG) som arbejdede på at forbedre ordlyden af forslag til afstemning.

Hele begivenheden - både konferencen med workshops og kulturelle indslag og selve generalforsamlingen - var tilgængelig online, så man kunne deltage uanset, hvor man befandt sig. Mellem 5 og 10 delegerede deltog fra deres hjemlande.

Forskellige observatører var også med, op til 20 online-deltagere så jeg på MS Teams. Nogle måtte ofre nattesøvnen pga tidsforskellen til Indien, så selv om man ikke fysisk rejser til SICOGA, kan man godt få "jet lag" af at deltage og kan ikke forvente at være frisk til at gå på arbejde den uge.

Online-deltagerne deltog via MS Teams-møder som var linket til SICOGA-hjemmesiden. På den måde kunne de klikke sig gennem tidsplanens indhold og deltage i alle aktiviteter.



Foto: Nancy følger SIGA-mødet fra corona-isolation på svalegangen foran sit værelse

Også nogle af deltagerne der var fysisk til stede i Indien fik brug for at deltage online, da der blev konstateret nogle tilfælde af covid 19. Staklerne måtte isoleres på deres værelser til de testede negative igen, og i mellemtiden kunne de overvære alt online, så de ikke blev hægtet af.

Servas stemmer elektronisk

For første gang har SIGA brugt et online system til afstemninger og valg. Fordi SI er begyndt at bruge Office.com som fælles platform, kunne vi bruge Microsoft 365, når de delegerede skulle stemme om indkomne forslag. Efter behandlingen af forslaget loggede de på og stemte via links på hjemmesiden.

Omstillingsevne?

I en gruppe med stor diversitet - forskellige kulturer, teknologisk niveau, daglige vaner for brug af IT - kan man ikke bare forvente, at folk kan omstille sig til at gøre ting på den nye måde.

Selv om vi havde annonceret ændringen, tilbudt training sessions og givet en-til-en træning til nogle, var der en frustreret stemning i lokalet, da der skulle stemmes online første gang.

De skulle huske deres særlige brugernavn og password, logge på, klikke på et link, finde den rigtige fane i browseren på en lille smartphone, udfylde en formular og indsende den.

Mange fra tech-teamet og de andre tech savvy deltagere gik rundt langs rækkerne af delegerede og hjalp dem. Efterhånden bredte der sig en lettet og glad stemning. Yes, I did it! Jeg har stemt!



Foto: Jan stemmer online for første gang

Ud over de sædvanlige hjælpere som koordinatore, referenter, *moderators* der styrer mødet, news team, oversættere m.fl var der denne gang en stor gruppe frivillige tekniske hjælpere, *the tech team*. De var spændt hårdt for med at holde alle lokaler kørende med storskærm, MS Teams-opkobling, mikrofon til taler og mikrofon til publikums spørgsmål. Selv når vi var en lille gruppe, skulle vi tale i mikrofon, så online-deltagerne kunne høre med. Tech-teamet fixede også deltageres personlige *devices*, så de kunne komme på wifi.

De gjorde et fantastisk arbejde. Sikken tålmodighed.

De moderne teknologier hjælper SI Nominations Team

af Susanne Thestrup, Servas Danmark, convenor of SI Nominations Team

Siden jeg blev trukket ind i det internationale arbejde pga mandefald i foråret 2015, har jeg arbejdet med rekruttering og valg i Servas International (SI). Det er en opgave der spidser til op mod den tre-årige internationale generalforsamling.

Tidligere lavede vi en hel væg, *the wall*, med opslag af kandidaterne på lange baner papir, producerede små stemmesedler og samlede dem i en *ballot box* lavet af en skotøjsæske fra vores hjemlige Ecco. Vi havde et hyr med at tælle krydsene manuelt - det er utroligt så forskellige resultater man kan få, når flere personer tæller den samme lille bunke stemmesedler. Også ret utroligt at de delegerede ikke kan holde sig til blot at sætte et pænt kryds. Suk!

That's all history! For nu har vi for første gang afviklet valgene *elektronisk*. SI er begyndt at bruge Office.com som fælles platform til alt det praktiske arbejde, og derfor kunne vi bruge Microsoft 365 til at sætte stemmesedlerne op i formularer på SI's Office.com platform. Formularen leverer resultatet i et brugervenligt pie chart, og vi kunne bruge et spreadsheet til at tælle stemmerne sammen. Vupti!



Alt det behøvede de delegerede nu ikke bekymre sig om; de skulle bare på deres servas.org/Office.com-konto og afgive deres stemme på hjemmesiden.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi andre i the Nominations Team - vi er Norma i Australien, Arnoud i Spanien, mig i København og senere sluttede også Claire i Frankrig og Matheus i Brasilien sig til - vi havde meget travlt i året op til SICOGA. Der var også en del nerver på højkant, fordi det var første gang, vi skulle forlade den velkendte, sikre manuelle metode og gå over til at stole på teknologi, som vi vidste var en udfordring for mange deltagere.

Valget forløb fint! De delegerede fik lært at logge på og stemme!

Det tog os flere dage at få armene ned, da valgresultaterne var i hus og offentliggjort på hjemmesiden. Jeg skal være ærlig at sige, at lettelsen var massiv. Nu glæder vi os til næste gang, for nu ved vi, at vi har styr på det.

Foto: SI Nominations trækker vejret lettet efter valget. På skærmen bag os kan man se online-deltagere

ServasOnline version 2.0 kaldes nu bare "servas.org"

af Susanne Thestrup, Servas Danmark

Servas.org, version 2.0 af ServasOnline, blev præsenteret. En gruppe frivillige har bygget systemet om gennem de sidste par år og er ved at gøre klar til at migrere vores data.

Det nye system omtales simpelthen under navnet *servas.org*, hjemmesiden hvor man logger på. Den er uændret, *servas.org*, men med forbedret indhold baseret på erfaring vi har samlet, siden vi begyndte at bruge ServasOnline i 2017. I Danmark var vi blandt

pionererne, vi kom hurtigt ombord. Mange af de danske medlemmer kæmpede dog med at lære at bruge systemet. Når version 2.0 går i luften i 2023, skulle vi gerne opleve det som en bedre, mere intuitiv brugerflade og med mere funktionalitet.

For eksempel vender begrebet husstande tilbage til Servas' medlemsstruktur. Alle voksne i en husstand kan samle deres personlige profiler i en husstandsprofil. Når man færdes i systemet, bliver det nemmere for de rejsende at forstå, hvem man henvender sig til, og værterne kan tydeligt fortælle, at de en værtsfamilie.

Det vil være muligt at forhindre rejsende i at rejse uden Introduktionsbrev eller med ufærdige Introduktionsbreve uden stamp som vi ser nu.



Drikkevand i Indien

af Susanne Thestrup, Servas Danmark

Jeg er jo dansker og bor i Danmark, så jeg er forkælet med bare at kunne stikke hovedet under vandhanen og bælle vand. Oplevelsen af at drikkevand kan gøre os syge, gjorde mig usikker på turen. Jo vist, jeg har da rejst masser af steder, hvor man ikke kan stole på vandet.

Men det ramte mig hårdere denne gang. Jeg var meget bevidst om, at jeg ikke måtte blive syg, for det kunne bringe afviklingen af Servas International's valg i problemer, fordi jeg var primusmotor i den tekniske omstilling til online-afstemning. Så på vej til mødet via Mumbai og Pune drak jeg flaskevand, børstede tænder i flaskevand, knæb munden i under bruseren. Og valgte omhyggeligt mad som ikke var rå eller skyllet under vandhanen som salat, frugt, osv., - alt det der gør måltidet særlig lækkert, øv.

Flaskevand? Engangsplastflasker? Jeg ved jo godt det ikke er et fornuftigt valg.

FN's sustainable development goal nr. 6: Clean water and sanitation; der kommer man virkelig på en opgave i Indien. En lokal i Pune fortalte, at de skam havde god vandkvalitet i storbyerne. Problemet er bare, at man ikke kan stole på, at vandet når frem til forbrugeren uden at blive forurenset. Dårige rør! Og så er de jo lige vidt. De fleste restauranter "af et vist niveau" har installeret filter. Ens madbudget på rejsen får et godt hak op, hvis man skal spise der for at sikre sig, at man kan tåle vandet - og dermed maden.

Asia Plateau lofC har deres eget filter. Og de har styr på kvaliteten. Vi drak alle af vandposten i spisesalen og mødelokalerne hele ugen, vandflasken på værelset blev også tanket op derfra, og jeg har ikke kendskab til, at nogen blev syge af det. Tænk hvor mange plastflasker vi har sparet!



Historiens vingesus på Asia Plateau Initiatives of Change (IofC) Centret

af Jan Degrauwe, National Secretary, Servas Danmark

Et eller andet sted føler man sig privilegeret over at kunne spise frokost ved et lille firemands bord sammen med Rajmohan Gandhi, et barnebarn af Indiens store og betydningsfulde, historiske fader Gandhi. Det var dog det der overgik mig på SICOGA i Panchgani. Jeg følte mig bæret og ydmyg, men også veltilpas og interesseret. Ligesom det var tydeligt under SICOGA's åbningsceremoni, hvor Rajmohan Gandhi (87) holdt en lille tale og svarede på spørgsmål fra deltagerne, var det tydeligt ved frokosten, at vi spiste sammen med en mand med stor karisma og en stor kærlighed til mennesket. Under åbningsceremonien talte han til os - en behagelig afdæmpet facon som emmede af et langt livs erfaring. På et spørgsmål fra publikum, om han havde opnået det han drømte om (spørgeren tænkte vel på at han er 87), svarede han, at han da aldrig var holdt op med at drømme. Og tilføjede at det samme vil han anbefale os.

"Be the change you want to see in the world"

Citat tillagt Mahatma Gandhi

Foto: Åbningsceremoni med deltagelse af Servas Indien, myndighederne, SI Exco, Asia Plateau IofC's ledelse og Rajmohan Gandhi



Det fører mig til at fortælle lidt om Asia Plateau IofC hvor SICOGA blev holdt.

I 1938 grundlagde Frank Buchman sammen med en gruppe mennesker en bevægelse, Moral Re-Armament, som senere blev kendt under navnet Initiatives of Change (IofC). Meget er skrevet om Frank Buchman men skal man fokusere på hans kongstanke, må det være Mahatma Gandhis kendte ord "Be the change you want to see in the world" i en ikke-voldelig kontekst. Frank Buchman og Mahatma Gandhi mødtes flere gange.

Fra 1956 tilsluttede Rajmohan Gandhi sig IofC. Igennem mere end 60 år har han gennem skrift, foredrag, aktioner og dialog engageret sig i kampen mod korruption og ulighed og arbejdet for forsoning, fred og demokratiske rettigheder, både globalt og lokalt.

I 1960-erne og begyndelsen af 1970-erne spillede Rajmohan Gandhi en ledende rolle i at etablere konferencecentret Asia Plateau i Panchgani. I dag er IofC et globalt netværk med lokale engagementer og initiativer.

Initiatives of Change er kompatibel med Servas. Hvor Servas tager udgangspunkt i mødet mellem den rejsende og værten, tager IofC udgangspunkt i personen selv. De frivillige på Asia Plateau forklarede os, at de var kommet dertil for at lære sig selv at kende, give slip på gamle traumer og blive i stand til at leve et liv, hvor de kan gøre en forskel for verden. Ledelsen og de frivillige på centret var meget interesserede i vores aktiviteter i Servas.

På det praktiske plan er Asia Plateau en slags *hill station*, hvor de driver deres eget landbrug og udbyder kursusvirksomhed. De dyrker grøntsager og hvede til eget forbrug på små gårde på Asia Plateau. Vi kan bevidne, at grøntsagerne var af god kvalitet.

Bliv inspireret via google søgning på "Moral Re-Armament", "Initiatives of Change", "Rajmohan Gandhi".



Foto: Rajmohan Gandhi signerer Jans bog



Foto: I spisesalen. Man skal være klar til at stå ved sig selv, når man er i selskab med Usha og Rajmohan Gandhi

Servas og klima

af Jan Degrauwe, National Secretary, Servas Danmark

Et vigtigt og samtidig kontroversielt emne på SICOGA, er klima. Hvordan skal Servas forholde sig til klimakrisen?

Det bliver diskuteret i arbejdsgrupper og er også på dagsorden på selve generalforsamlingen, hvor der er et forslag til vedtægtsændring i Servas International's formålsparagraf, så den ville blive to-delt, fred og klima.

Her følger nogle af overskrifter der kom frem i diverse diskussioner:

- Er Servas ved at være en klima-organisation?
- Klima er et fredsanliggende, og derfor også et Servas anliggende.
- Miljø-politiet i Servas!?
- Hvordan rejser vi mere bæredygtigt?
- Ved at passe på vores planet, passer vi også på dens befolkning og omvendt.

I forhold til at passe på vores jordklode i Servas-sammenhæng, kom der en del positive input og mange forskellige forslag.

- Hvis vi bor hos folk i deres eget hus i stedet for f.eks. at bo på hotel, er der evidens for at vores CO2-aftryk er meget lavere.
- Servas Frankrig og flere andre lande opfordrer deres rejsende at rejse i deres eget land, at rejse med "langsomme" transportmidler, at være bevidst om bagagevægt og mængden af printede rejsepapirer, m.m.
- Der blev gjort opmærksom på den [red. på daværende tidspunkt] kommende konference 9TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAVEL AND SUSTAINABLE TOURISM FOR PEACE AND DEVELOPMENT i Forenede Nationer i Genève, december 2022. [Info her: <https://www.osi-genevaforum.org/Sustainable-Travel-Tourism-Peace-Development.html?lang=en#slogan>]
- Walk the talk.

Efter mange spændende diskussioner og indslag var der stor enighed om, at Servas' primære formål stadigvæk er at være en fredsorganisation. Samtidig var der ingen tvivl om at fred, miljø og klima er meget tæt forbundne med hinanden. At de går hånd i hånd. Den nye ordlyd i Servas International vedtægter, der blev vedtaget på SIGA, afspejler det (se afsnittet "Beslutninger på SIGA" ovenfor, hvor vi viser vedtægtsændringen).

Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer det i Servas Danmark? Hvad gør vi? Og kan vi gøre for at finde en balance for at rejse? Og samtidig passe på vores jordklode?

SICOGA NEWS No: 2 | 23rd November, 2022: "A workshop presented facts and tools to help us adapt our traveling habits. Practical issues were shared such as choosing wisely transportation medium, preferring short distances, identifying green accommodations, reduce the weight of the suitcase, managing waste... The workshop's teachings also aimed at showing the negative effects of data

storage, streaming and social networks that we need to keep in mind cannot replace actual travel experiences.”

”As members of Servas, our role is to question our traveling and hosting habits and adjust for a more sustainable behaviour and continue to discuss this worldwide challenge together.”

Important facts: 5% of CO2 emissions are due to travelling. 39 countries are present at SICOGA out of the +78 member countries in Servas International.

Check din rejses footprint

We are people going on a
return trip from
to
for a night stay



Fra <https://travelandclimate.org>



Foto: Lokal bagsmæk af en bil i Panchgani

Film: Crossing Borders

All deltagerne samledes i salen og så Arnd Wachers film *Crossing Borders* fra 2009. Stadig relevant.

Den beskrives sådan her på IMDb: ” *Crossing Borders* is a feature documentary that follows four Moroccan and four American university students as they travel together through Morocco and, in the process of discovering "The Other," discover themselves. With group travels and frank discussions, the students confront the complex implications of the supposed "clash of civilizations" between Islam and the West. The relationships formed through shared experiences contrast sharply with the media-shaped views Americans and Muslims have of each other. Humor, honesty and a willingness to be challenged all bring individuals closer to each other and the relationships that develop disarm hidden stereotypes.”

Filmen blev taget godt imod og mange af os kunne genkende erfaringerne de unge medvirkende gør, mens de lærer om ”de andre”.

<https://crossingborders.education/people/arnd-wachter/>

LGBTQI+ og Servas

af Jan Degrauwe, National Secretary, Servas Danmark

Så vidt jeg husker er det første gang, at temaet "LGBTQI+-personer og Servas" har været et emne for et af vores diskussionsfora på SICOGA. For Servas, som primært er en fredsorganisation, er det vigtigt at forholde sig til de emner der præger og nogle gange ligefrem truer enten individets ve og vel (fred) og i det store perspektiv, verdensfreden. Det er her temaet LGBTQI+ kommer ind i billedet. Der er stadigvæk "officielt" 69 lande i verden hvor LGBTQI+ borgere bliver diskrimineret, og 11 lande hvor man kan risikere dødsdom som LGBTQI+ person.

Den første del af mødet var en orientering om, hvad man forstår med LGBTQI+. Gruppen af mennesker der på en eller anden måde identificerer sig med LGBTQI+ miljøet er med årene blevet større. Forståelsen for forskelligheden i *oplevelsen af eget individ* er blevet udvidet, og kampen om accept, lige rettigheder, ligestilling og inklusion er måske først begyndt nu.

Efter orienteringen kom vi til spørgsmålet "hvad betyder LGBTQI+ personer for Servas?". I Servas' formålsparagraf står det tydeligt, at Servas vil øge forståelsen mellem folk med forskellige kulturer og baggrund. Det er uden tvivl flotte tanker, der ligger bagved, men er det nu også så nemt, når vi bliver "konfronteret" med mennesker der er anderledes end os selv? Er vi så rummelige som vi gerne vil være, når rejse-romantikken har lagt sig, og vi måske føler os utrygge ved forskelligheden?

Anden del af mødet drejede sig om de personlige oplevelser deltagerne havde haft. Her følger nogle af udsagnene:

- "Hvis man kender nogle LGBTQI+ personer, er man som regel mere rummelig, åbensindet og tolerant overfor denne gruppe."
- "LGBTQI+ er slet ikke et emne i Servas i mit land" [Frankrig].
- "Som vært skal man føle sig komfortabel i sit eget hjem. Det kunne være, at man for eksempel ikke ville føle sig komfortabel på grund af sin religion."
- I den ny version af ServasOnline, vil ordene "male" og "female" ikke blive brugt mere.
- Vigtigheden af at have respekt for det menneske du er/ din vært er, og vice versa.
- En af deltagerne, der selv er homoseksuel, nævner i sit Introduktionsbrev sin partner ved navn, og at han er interesseret i LGBTQI+ emner, uden at nævne specifikt at han er homoseksuel.
- En deltager fra et afrikansk land spurgte, om det at være LGBTQI+ person er en sygdom, om man kan blive helbredt eller ikke? Hvor "fænomenet" i det hele taget kom fra.
- "Vi skal ikke dømme LGBTQI+ personer" [Taiwan].
- "Alle LGBTQI+ personer er velkomne i mit land. Mennesker bliver født forskellige." [Bolivia].
- "Vi er på vej, og gode ting sker, men vejen er lang endnu." [LGBTQI+ person].

Der var stor enighed i deltagergruppen om, at alle mennesker - uanset deres køn og seksualitet - skal behandles lige og have lige rettigheder, og at seksualitets- eller kønsbaserede overgreb og diskrimination er uacceptabelt.

Bliv inspireret eller informeret på:

www.teachingsexualhealth.ca www.outrightinternational.org www.unfe.org

Emner i Daily SICOGA NEWS 2022 (<https://www.servas.org/en/sicoga2022/news>)

- How to Increase Servas Revenues and Numbers
- Honour Guest: Rajmohan Gandhi
- Sustainable Development Goals and their Role in Servas
- Partnership between International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) and Servas
- Servas Youth and Families Experiences; Summer camp and SYLE
- UN Commission on the Status of Women (CSW)
- Servas in UN CSW
- Hostmanship and Guestmanship
- Servas and the Planet
- International Day for the Elimination of Violence Against Women
- Servas and Climate Change
- Servas in Armed Conflict: Video Call with Sergey from Ukraine
- Workshop: Mudras & Mindfulness
- Servas in the UN

Med billeder fra en tidlig morgen-vandretur til Table Land takker deres udsendte af for denne gang.

For Servas Danmark: Jan Degrauwe og Susanne Thestrup



Foto: Det specielle landskab over centret i Panchgani rejser sig som store flade områder med bratte kanter. De kalder det "table land". Med sine 1.387 m.o.h. er det Asiens 2. højeste plateau (efter Tibet Plateau). Table Land er en del Deccan Plateau som blev trykket op af vulkansk aktivitet for 65 millioner år siden.